

Ν ακούτε, σχεδόν μονότονα από συνθέτες, στιχουργούς και τραγουδιστές — και μιλάμε ακόμα και για τις μεγάλες «φίρμες» της αγοράς... — για την ύπαρξη «κυκλωμάτων» στο χώρο τους, και αναφέρονται στις εταιρείες δίσκων, δεν χρειάζεται να αφήσετε το μυαλό σας να «πετάξει» μακριά. Σκεφθείτε μόνο έναν κύριο, τον κ. Μάκη Μάτσα, κληρονόμο της «Μίνως Μάτσας και ιωάς», που εμφανισθήκε στην αγορά γύρω στο 1925 ως «Οντεόν», και που σήμερα, αφού απορρόφησε τον «αιώνιο αντίταπαλό» της, την «Κολούμπια — EMI» κατέληξε νάναι «ο κυριαρχός» στην αγορά του δίσκου, ενώ πολλαπλασίασε την επιφρόν του στα πο «χάι» ζευγκτάδικα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης...

Ο αυτοκράτωρ της μελωδίας



Ο κ. Μάκης Μάτσας, ιδιοκτήτης της δισκογραφικής εταιρείας «Μίνως». Πάνω: με τη γυναίκα του Ρούλα στο γάμο της κόρης του Μαργαρίτας.

Ο κ. Μάκης Μάτσας, φαινομενικά ένας άνθρωπος που κυκλοφορεί μονίμως με το χαμόγελο στα χείλη, θεωρεί ότι είναι περισσότερο ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει — και θα προσφέρει — θετικό έργο στον πολιτισμό αυτής της χώρας και λιγότερο ένας επιχειρηματίας που ενδιαφέρεται «ψυχρά» μόνο για τους αριθμούς, πόσα πούλησε, πόσα χρήματα μπήκαν στο ταμείο, πόσα κέρδη άφησε ο τάδε ή ο δείνα τραγουδιστής ή συνθέτης. (Βέβαια, καταλαβαίνει ο καθένας ότι, μάλλον, η ιδιότητα του επιχειρηματία του ταιριάζει καλύτερα — κι ας αφήσουμε όλα τα άλλα περι πολιτισμού στους πραγματικούς δημιουργούν...

Δισκογραφία

Ουσιαστικά ο κ. Μάκης Μάτσας μπήκε στο χώρο της δισκογραφίας γύρω στο 1961 όταν πείθει τον πατέρα του να προσπαθήσει ώστε να μην κλείσει η εταιρεία του μπροστά στον «γίγαντα» τότε που ήταν η «Κολούμπια» του Τάκη Λαμπρόπουλου.

Ο ίδιος ο κ. Μάτσας έχει πει ότι στα πέντε — έξι πρώτα χρόνια είχε πετύχει να μετακινήσει στην εταιρεία του τους περισσότερους από τους επιτυχημένους συνεργάτες της «Κολούμπια».

Δείχνει περήφανος που λέει ότι κοντά του δημιουργήθηκαν πολλοί συνθέτες όπως ο Μάνος Λοΐζος, ο Σταύρος Κουγιούμπης, ο Χρήστος Λεοντής όπως και η

γενιά των μεγάλων τραγουδιστών — ο Νταλάρας, ο Πάριος, ο Αλεξίου, ο Παπακωνσταντίνου και στη συνέχεια ο Αντύπας, η Μαντώ ο Ρακιντζής, κ.α.

Το «πείραμα» ν' αγοράσει την ελληνική EMI βρίσκεται ακόμα «εν τη γενέσει» του, αφού κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για την επίτευξη των στόχων της, που είναι η διεθνοποίηση του ελληνικού τραγουδιού.

Στα βήματα του ονόματος Μάτσα, από το 1925 που ίδρυσε ο πατέρας την «Οντεόν» (κι ήταν η πρώτη δισκογραφική εταιρεία που λειτούργησε στην Ελλάδα) ως σήμερα, έχουν περάσει 70 ακριβώς χρόνια. Χρόνια γεμάτα με επιτυχίες, αλλά και αποτυχίες ή «περιπέτειες» που συνδέθηκαν με την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Και από περιστατικά; Άλλο τίποτα.

Η χειρότερη στιγμή της εταιρείας ήταν όταν κρατούσε παροπλισμένη τη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη, επί μια ολόκληρη δεκαετία. (Τον εξαφάνισε!)... Ο πατέρας του επειδή ήταν από τους ανθρώπους που τηρούσε το λόγο του, είχε υποσχεθεί (στην περίοδο του εμφυλίου) στον Μπάμπη Μπακάλη να του ηχογραφήσει ένα τραγούδι για τους τραυματίες... Μα όταν λίγες μέρες αργότερα εμφανίσθηκε ο Τσιτσάνης και του είπε ότι θέλει κι αυτός να ηχογραφήσει ένα τραγούδι του για τους τραυματίες, ο πατέρας Μάτσας είπε «όχι». Προηγείται ο Μπακάλης... Ετσι ο Τσιτσάνης πήγε στην «Κολούμπια» κι έγραψε το τραγούδι «Πέφτουν οι σφαίρες σαν το χαλάζι, κι ο τραυματίας αναστενάζει!».

Άλλο περιστατικό: Η «Οντεόν» έχασε από συνεργάτη της τον Χατζηπαστόλους πειδή ο Μίνως Μάτσας είχε αποφασίσει να ηχογραφήσει τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη!

Οσο για τον κ. Μάκη Μάτσα, έχει τις δικές του ιστορίες. Ο ίδιος λέει ότι το «Παλιό Ρολόι» «το φτιάχαιμε παρέα με τον Μάνο Λοΐζο»... Η Χαρούλα Αλεξίου είχε απορριφθεί από την «οντισιόν» που έκανε σε άλλη εταιρεία, ενώ ο Νταλάρας είχε πέρασε από τρεις ακροάσεις και τον είχαν απορρίψει...

Ο Πάριος οφείλει το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο στον κ. Μάτσα... Κι αν δεν υπήρχε η «Μαντουβάλα» ίσως να μη γινόταν επιτυχία το τραγούδι της άλλης όψης του δίσκου που ήταν το «Δύο πόρτες έχει η ζωή».