

**Λάβαμε από τον
κ. Μάκη Μάτσα,
πρόεδρο της MINOS-
EMI, την ακόλουθη
επιστολή, την οποία
και δημοσιεύουμε.**

«Κύριε διευθυντά,
διάβασα στο πε-
ριοδικό σας, στο
τεύχος № 45 της 3/11/1993, τη
συνέντευξη της καλής και αγα-
πητής φίλης Καίτης Γκρέου, με
τίτλο “Ο έρωτας με λεηλάτη-
σε”. Προς το τέλος της συνέ-
ντευξης αναφέρεται σε μένα.
Θα ήθελα, λοιπόν, να τη διορ-
θώσω σε δύο σημεία και να της
θυμίσω ορισμένα γεγονότα,
που, προφανώς, κάπου τα συγ-
χέει. Επειδή, μάλιστα, το ένα
από τα δύο περιστατικά το βρί-
σκω χαριτωμένο, πιστεύω ότι
αξίζει να το μάθουν και οι ανα-
γνώστες σας.

Λέξι, λοιπόν, η Καίτη: “... τον
Τόλη Βοσκόπουλο δεν τον ήθε-
λε ο κ. Μάτσας και τα πρώτα
του τραγούδια τα είπα εγώ”. Κι
εγώ της θυμίζω: Κατ’ αρχήν, η
πρώτη συνεργασία του Βοσκό-
πουλου, για την οποία μιλάει η
Καίτη, ήταν με την “Κολού-
μπια” και τον Τάκη Λαμπρόπου-
λο, με τον οποίο συνεργάζοταν
και η ίδια. Επομένως, δεν μπο-
ρεί να ήμουν εγώ που δεν ήθε-
λα τον Βοσκόπουλο, αλλά ο τό-
τε διευθυντής της “Κολού-
μπια”. Οντως, τα πρώτα του
τραγούδια τα τραγούδησε η
Γκρέου, το 1964, στην “Κολού-
μπια” και ήταν το “Για σένα”
σε στίχους Θάνου Σοφού και το
“Είσαι η λατρεία μου” σε στί-
χους Π. Γιαννακάου.

Και τώρα έρχομαι στο θέμα



Νταλάρα. Λέει πάλι η Καίτη:
“...Ο Μάτσας ούτε τον Νταλά-
ρα ήθελε. Τον θεωρούσε κακό¹
αντίγραφο του Μπιθικώτση”. Κι
εγώ εξιστορώ τα τότε γεγονό-
τα, με τη σειρά που έγιναν: Βρι-
σκόμαστε στο 1968 και η Καί-
τη Γκρέου συνεργάζεται πλέον
μαζί μου. Έρχεται μια μέρα στο
γραφείο μου και μου αναγγέλ-

λει ότι άνοιξε ένα μαγαζί στην
Πλάκα, όπου τραγουδάει η ίδια
και έχει μαζί της έναν καταπλη-
κτικό τραγουδιστή. Με καλεί,
λοιπόν, να πάω να την ακούσω
και με την ευκαιρία να ακούσω
και τον τραγουδιστή αυτόν.
Εγώ καθυστερώ να πάω και στο
μεταξύ μαθαίνω ότι κάτι δεν πή-
γε καλά και το μαγαζί έκλεισε...



Ένα μήνα αργότερα, μου λέει
ο Σπύρος Ζαγοραίος: “Ανοιξα
ένα καινούριο στέκι στην Πλά-
κα. Θα ’ρθεις να με ακούσεις;
Έχω πάρει όλη την ορχήστρα
και τους τραγουδιστές της Καλ-
τη Γκρέου”. Αμέσως θυμάμαι τα
λόγια της Καίτης για τον κατα-
πληκτικό τραγουδιστή και την
επομένη σπεύδω να πάω στο
μαγαζί του Ζαγοραίου. Εκεί,
λοιπόν, γύρω στα ξημερώματα,
ακούω ένα νεαρό παιδί – που
μέχρι εκείνη την ώρα έπαιζε
μόνο κιθάρα – να τραγουδάει
το “Είμαι αητός χωρίς φτερά”.
Πραγματικά ενθουσιάζομαι.
Διαισθάνομαι ότι βρίσκομαι
μπροστά σε μια μεγάλη φωνή.
Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας.
Τον καλώ στο στούντιο, κάνουμε
το πρώτο δοκιμαστικό και
έτσι υπογράφουμε και το πρώ-
το μας συμβόλαιο.

Μετά από καιρό συναντάω
την Καίτη. Μόλις τη βλέπω, την
πιάρων αγκαλιά, τη φιλάω και
της λέω: “Καίτη μου, σ’ ευχα-
ριστώ. Πήγα στον Ζαγοραίο
και άκουσα τον τραγουδιστή που
μου έλεγες. Ο Νταλάρας είναι
πραγματικά υπέροχος”. Τότε η
Καίτη με κοιτάζει με απορία και
γεμάτη αμφιχανά μου λέει το
καταπληκτικό: “Μα εγώ σου μί-
λλαγα για τον Ντουνιά. Αυτός εί-
ναι τραγουδιστής. Αυτόν εννοούσα”!!

Πάντα με όλη μου την αγάπη
για την Καίτη.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία».