

Με τραγούδια του Μίκη ο διόσκος των Ολυμπιακών Αγώνων

Η τιμπτική πρωτοβουλία στο πρόσωπο του συνθέτη ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης των δισκογραφικών επανεκδόσεών του

Ο διόσκος των Ολυμπιακών Αγώνων θα είναι αφιερωμένος στον **Μίκη Θεοδωράκη**. Ετσι απλά, χωρίς πολλά λόγια, παρουσίασε χθες το μεσημέρι σε συνέντευξη Τύπου ο **Μάκης Μάτσας**, πρόεδρος της δισκογραφικής εταιρείας MINOS-EMI, την πρόθεση της εταιρείας της οποίας προγραμματίζεται να τιμηθεί ο συνθέτης. «Η εταιρεία μας έχει αναλάβει την επίσημη έκδοση του διόσκου των Ολυμπιακών Αγώνων» σημείωσε ο ίδιος και συνέχισε: «Αποφασίσαμε λοιπόν αυτός ο διόσκος, ο επίσημος δηλαδή διόσκος των Ολυμπιακών Αγώνων, να είναι αφιερωμένος στον εθνικό μας συνθέτη. Μια προσεγμένη επιλογή τραγουδιών του θα ερμηνεύουν έλληνες και ξένοι τραγουδιστές, όχι μόνο της δικής μας εταιρείας».

Ο Μίκης Θεοδωράκης αντιθέτως δεν έκανε καμία δήλωση πάνω σε αυτή την τιμπτική πρωτοβουλία, επιλέγοντας να μιλήσει γι' αυτό για το οποίο ήταν παρών στην εκδήλωση: για την ελληνική μουσική και το τραγούδι, με αφορμή την επανέκδοση - άρχισε ήδη τον Σεπτέμβριο - των έργων του πολεμού - των έργων του που πνογραφήθηκαν κάτω από τις επικέτες της MINOS και της EMI από το 1960 ως το 2000.

Αναπόφευκτα η κουβέντα πήγε στα παλιά. Τότε που, σύμφωνα με τον Μίκη, «η νεολαία βρήκε τους στίχους εκείνους που την εξέφραζαν». Τότε που η ποιότητα πήγαινε χέρι χέρι με την εμπορικότητα, αποδεικνύοντας ότι το καλό τραγούδι δεν είναι αντιεμπορικό. Σε αυτό το ιστορικό πείραμα συνέθηκε η καλή μουσι-



Ο **Μίκης Θεοδωράκης** μιλάει με φόντο την Ακρόπολη στην εκδήλωση για την επανέκδοση των έργων του (στη φωτογραφία δεξιά, το box με τρία CD υπό τον γενικό τίτλο «Πρώτη Επιλογή 1960-2000» που κυκλοφορεί ήδη). Ο συνθέτης δεν έκανε καμία δήλωση όταν ανακοινώθηκε ότι ο επίσημος διόσκος των Ολυμπιακών Αγώνων θα είναι αφιερωμένος σε αυτόν

κή με την ποίηση, και ο λαός μπορούσε να βλέπει το πρόσωπό του στον καθρέπτη χωρίς να ντρέπεται». Ο συνθέτης αναφέρθηκε επίσης και στα χρόνια που ακολούθησαν τη Μεταπολίτευση. «Με την είσοδο των αμερικανικών μονοπάλιων όλα άλλαξαν. Και εδώ υπάρχουν ευθύνες και στις δισκογραφικές εταιρείες. Το δικό

μας πείραμα είχε σήμα. Ήταν ο ποιητής/στίχουργος, ο συνθέτης, ο τραγουδιστής και η εταιρεία. Στη δεκαετία του '80 ο στίχουργος και ο συνθέτης εξοβελίστηκαν προς όφελος του τραγουδιστή. Στην αρχή αυτό απέδωσε. Άλλα σήμερα φθάσαμε σε μια μουσική που είναι υπόθεση εργαστηρίου. Ο κόσμος όμως θέλει

Ο Μ. Θεοδωράκης για την εργατική τάξη και τη μουσική

«Η ΕΡΓΑΤΙΑ και οι συνοικίες πάντα αυτές που καθόριζαν την επιτυχία ή όχι ενός λαϊκού διόσκου. Ο κόσμος είχε τότε τη δυνατότητα να αγοράσει έναν διόσκο με τρία-τέσσερα τραγούδια και σε ένα... καβουρυτιστήρι που είχε στο σπίτι του να τον ακούσει και να διασκεδάσει με τους φίλους του. Ο θάνατος όλου αυτού του συντήματος ήρθε με την έκδοση διόσκων μακράς διάρκειας. Ανέβηκε η τιμή του και άρχισε να αγοράζεται από την μπουρζουαζία, η οποία μέχρι τότε άκουγε ρεμπέτικα κι έκλεινε τη μάτη της. Οι κυρίες όμως αυτές είχαν τους ψιλοέρωτές τους από εδώ και από εκεί, με αποτέλεσμα να ζητούν το ερωτικό ή μάλλον το ερωτύλο στοιχείο στο τραγούδι. Αρχίσαν τότε τα ελαφρά τραγούδια, με αποτέλεσμα να αρχίζει να αλλάζει ο χάρτης της δισκογραφίας».



και 1975-2000. Ήδη έχουν υλοποιηθεί οι προγραμματισμένες για το 2003 επανεκδόσεις («Ομορφη Πόλη», «Μαγική Πόλη», «Άξιον Εστί», «Τα Λαϊκά», «Οι Γειτονίες του Κόσμου», «Επιβάτης», «Επιτάφιος - Επιφάνια», «Το Τραγούδι του Νεκρού Αδελφού», «Λιποτάκτες», «18 Λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας», «Αρκαδία VI - Αρκαδία VIII» και «Χαιρετισμοί») με τα πρωτότυπα έργα καθώς και ένα box με τρία CD κάτω από τον γενικό τίτλο «Πρώτη Επιλογή 1960-2000».

Οι επανεκδόσεις των έργων του Μίκη Θεοδωράκη θα συνεχισθούν το 2004 ενώ θα ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του 2005 με την «Ελλάδα του Μίκη» («Works 1960-2000», box 5 CD's).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι επανεκδόσεις έχουν νέα ψηφιακή πληπτική επεξεργασία και νέα ένθετα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν στοιχεία από τα πρωτότυπα αλλά και επιπλέον κείμενα του συνθέτη, του μουσικολόγου **Αντρέας Μπράντες** και κατά περιπτώση δημοσιεύματα σύγχρονα της πρώτης έκδοσης ή και κατόπινά. Την επιμέλεια παραγωγής έχει η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, ενώ την επιμέλεια της έκδοσης έχουν ο **Πέτρος Παράσκης** (που έχει και τη γραφιστική επιμέλεια) και η **Δέσποινα Ζηλφίδου**.